

Silkeborg Provsti

Referat FORMANDSMØDE TIRSDAG d. 30. oktober 2018 – kl. 19.00 i konfirmandstuen

Formænd for alle menighedsråd i Silkeborgsamt formænd for KSK og Silkeborg Kirkegårde
Antal fremmødte: 23

Dagsorden:

1. Velkomst v. Jakob Nissen
2. Folkekirken 3.0 i mit sogn?
3. Hvem bestemmer? – Samtaler om gudstjenesteliv.
Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed (se vedhæftede bilag)
4. Eventuelt

Velkomst ved Jakob Nissen med sangen: 731 Nu står der skum fra bølgetop

2. Folkekirken 3.0 i mit sogn? v. Jakob Nissen

Indledning ved Jakob. Emnet tager udgangspunkt i Esben Thusgaards foredrag på budgetsamråd med folkekirken 1.0, folkekirken 2.0 og folkekirken 3.0. Folkekirken kan ikke længere vente på at folk kommer ind i kirken, men må gå ud og møde mennesker, hvor de er. Danne netværk i lokalsamfundet.

Glimt fra drøftelsen:

Linå: Har deltaget i Liturgikonference. I forbindelse hermed mødt en præst fra Den Angelikanske kirke, som taler for at gå ud til folket, samt udtalte at behovet for kirkebygninger ændres fremadrettet. I Sejs-Svejbæk skal der prøves at samarbejde med andre i lokalsamfundet om et fælles blad, hvor kirken får plads, som et kirkeblad.

Serup-Lemming: Har haft en snak i MR. Samarbejder med sportsforeninger og borgerforening om fælles lokalblad, hvor Sejling-Sinding også er med. Det er en nødvendighed for at kirken er synlig i lokalsamfundet.

Er der forkyndelse uden for kirkerummet?

Være med og være sig selv – det kan også være forkyndelse.

Silkeborg: Folkemødet i Silkeborg: Kirken holder sig meget tilbage og nedtoner selv forkyndelsen. Hvordan kommer vi videre derfra?

Marianne, Mariehøj: Grænseoverskridende at skulle spørge folk om de kender folkekirken, men det var spændende og en god oplevelse. Håber på gentagelse. Også her i KK44-ugen kommer vi langt ud. Vi kan godt bare være dem vi er og det kan være forkyndelse.

Hvad er forkyndelse? Minikonfirmander kommer fra skolen, man synger salmer og læser tekster. Det må være forkyndelse.

Alderslyst: Har planer om at ændre liturgien i gudstjenesten, give den et tjek og se om det kan appellere til andre, der ikke plejer at findes i kirken. Et møde om liturgien efter et MR møde, hvor formen vil blive drøftet.

Dallerup: Bruge det i MR: om hvordan vi gør og kan være. Kan godt lide tanken om de mange sammenhænge vi indgår i i lokalsamfundet. Men vigtigt at tænke på: hvor kan vi genkende vores MR og kirke i det?

Silkeborg Provsti

Gjern: Udfordring at invitere bredt ind. Håber at menighedsrådet kan få nogle til at komme med, give inspiration og input til MR. Hvordan kommunikere og skabe dialog? Det er svært
Ønske om en kursusaften for alle MR med inspiration og værktøj til at kommunikere og skabe dialog med lokalsamfundet.

HEC: Værdi i at invitere formand for idrætsforeningen eller skolelederen ind til en samtale, som kan kaste noget samarbejde og samskabelse af sig. Måske også give udfordring til dem. Stod post ved "Gerdas rejse" – mødt mange lærere. De kunne også være en mulig partner i dialogen mellem skole og kirke.

Babysalmesang opfattes ikke som kirkeligt arbejde. Det kunne være en ide at søge dialog med dem, når de er i kirkens rum. Møde dem, samtale og drikke kaffe med dem.

FG: minder om skoletjenesten, som har en stor berøringsflade med skolerne. Der udelades forkyndelse, fordi det skal være sådan sammen med skolerne. Men gennem historierne får de viden om værdier og holdninger.

Balle: Menighedsrådene om ny kirke: stor succes. Mødt mange lokale foreninger frem og fører dialog med dem om hvad der skal fyldes i kirken.

Kirsten Vase: Der er et godt forhold mellem skole og kirker i dag. Der er ikke den forskrækkethed over for forkyndelse, som der har været. Sognepræsten oplever at blive inviteret ind og til at lave projekter sammen med skolen.

Der må gerne være et engageret "jeg" og ikke et inkluderende "vi".

Linå: Sogneturene arrangeret af kirken. Der bliver efterhånden spurgt efter det kirkelige islæt. De, der har været med på sognetur, kommer nu i kirken, som de ikke før har været – det er at netværke.

Konklusion: Skabe en kursusaften med input til kommunikation fra kirken og ud.

3. Hvem bestemmer? – Samtaler om gudstjenesteliv. v/Jakob Nissen

Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed (se vedhæftede slides)

* Betænkning 1477 – 2006. Der kom sammen med betænkningen et overordnet formål for folkekirken.

3 forhold, der gøre sig gældende:

1. Folkekirkens opgave er at sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
2. Ændring af ordlyd i §1. i menighedsrådsloven (*sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet*)
3. i samarbejde med præster

Tre rapporter om hvem der bestemmer – overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i folkekirkens liturgi.

1. rapport (bilag, PIXI-udgave, udleveret til mødet): autorisation og frihed.

- Gudstjenesten er menigheden
 - Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed
 - Frihed overfor genkendelighed
 - Rapporten opstiller tre modeller
1. model: Den konservative – den nuværende gudstjenesteordning
 - Tydeliggør de eksisterende muligheder. Bruge liturgien på nye måder inden for den ramme, der allerede er sat i autorisationen fra 1992. Der skal søges, hvis der skal hentes helt andre ritualer ind.

Silkeborg Provsti

- 2. model – Den frie
 - Autoriser strukturen (Ordo)
 - Ordo: samling(indledning) – ord(ordet) – måltid(nadver) – sendelse(afslutning)
 - Hvordan strukturen fyldes ud afgøres lokalt
 - Liturgisk/teologisk samtale mellem præst og menighed
Formen er næsten som i dag. Elementerne er tilstede, men ligger ikke fast. Den skal tænkes som en lokal model.
- 3. model. Mellemvejen.
 - Autoriserer struktur og ordlyd i udvalgte led
 - Ordo
 - Under hvert led autoriseres centrale og grundlæggende liturgiske led og formuleringer, som skal være til stede
 - Teologisk og liturgisk drøftelse lokalt.

Glimt fra drøftelsen:

Per mødte det på liturgikonferencen og opfordrer til at drøfte det i MR, men det kræver, at alle får materialet. Især gerne drøfte de næste hæfter i MR.

Marianne blev opfordret til at deltage og komme med input til faggruppen.

Gødvad: Drøftede det i MR i september. Fik en god samtale om gudstjenesten. Der er mange forskellige holdninger til hvordan en gudstjeneste skal være. Gav en lang drøftelse. Der var ingen, der sagde intet må laves om og ingen sagde alt skal laves om. Der er hele spillebanen – kunne godt tænke sig flere nuancer på Mellemvejen. Måske opdage at der faktisk er meget der kan forandres i model 1. Måske er der ikke behov for andre forandringer.

Forslå at teste nogle modeller af. Måske stiftsvist tage ændringer ind helt systematisk.

Serup har lavet meget om ved en præst og søgt om det. Ikke kun et projekt for dem, der allerede kommer i kirken, dog også for andre. Det er svært: det er dem, der kommer i kirken, der bestemmer alene, men man kan også forsøge at hente input ind fra andre f.eks. dem fra babysalmesang.

Hente kirkegængere ind, der ikke længere kommer. Der er behov for at gøre noget.

Balle: Går nok mest ind for den første model. Det er vigtigt ikke at jage dem væk, der allerede kommer. Mange dåb i Balle – genkendelighed vigtig.

Funder: bemærket at der også for folk, der sjældent kommer - er der noget genkendeligt. Unge har for meget fokus på proces og forandring.

Bryrup: Der skal være noget genkendeligt, men samtidig en forandring og bevægelse henimod vores nutid. Havde familiegudstjeneste i søndags med stor tilslutning. Forskellige gudstjenesteformer kan benyttes lokalt.

Silkeborg Provsti

KFV: Visionsarbejde i MR. Der var en inviteret til drøftelse og der var nogen, der modtog indbydelsen, men ikke nok til at repræsentere sognet. Det kan opfattes som præstens gebet, og det kan være svært at få andre til at tale frit.

Balle: Oplever at dåbsfamilier synger med på de gode gamle salmer.

Alderslyst: Hvis vi inviterer skolelæreren eller andre ind til samtale, så det også forventes af os, at vi laver forandringer.

Jakob oplyser at de næste 2 rapporter bliver mere konkrete.

4. Eventuelt

Helle: Forespørgsel fra kontaktpersonerne om der kan blive sundhedsordninger til personalet.

LaM og ministeriet fraråder at bruge ligningsmidlerne til dette.

Det er vigtigt at lave øvelser. Halvere smerter ved at lave træning. Der er visse sogne Helle har introduceret elastiktræning til og de er sat i gang.

Allan spørger om, der er nogle, der har sundhedsordninger? Der kom ingen tilkendegivelser.

Niels: Kordegnene var kede af den negative indstilling og kritik af kvalifikationer som regnskabsførere de mødte på budgetsamråd. Denne henvendelse er rettet mod Tom Ebbe på foranledning af kritik af regnskabsførere på budgetsamråd.

Niels har forfattet nedenstående, som han oplæste på mødet. Dette bad Niels om at blive ført til referat:

Eftertanke efter budgetsamråd i Virklund sognehus den 23. august 2018:

På budgetsamråd den 23. august fremførte formand for Balle Menighedsråd, Tom Ebbe Jakobsen, en, efter min opfattelse, særdeles uberettiget kritik af vores kordegnes evner til at fungere som regnskabsførere

Mig bekendt kender du, Tom Ebbe, ikke til vore kordegnes faglige baggrunde eller kvalifikationer for at kunne udføre deres opgaver, ej heller til kvaliteten af det arbejde, der udføres.

Det forekommer mig særdeles groft og usagligt at komme med en så generel udtalelse, som betvivler en hel faggruppes faglighed og kompetencer, ikke kun for Alderslyst men for alle sogne i provstiet.

Vi i Alderslyst har ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af den måde opgaverne løses på hos os. Vi har tillid til vore kordegnes faglighed og dygtighed og det er også min opfattelse, at det samme gør sig gældende andre steder i provstiet.



Niels Lauritsen
Formand, Alderslyst Menighedsråd

Silkeborg Provsti

Tom Ebbe: Rettede kritikken mod kordegneuddannelsen. Den er på regnskabsdelen for kort. Mener at regnskabsopgaverne kan gøres hurtigere ved at bruge regnskabsuddannede/økonomiuddannede, der ikke samtidig skal varetage forstyrrende kordegne opgaver. Hans udtalelse er taget ud af en kontekst fra budgetsamrådet om etablering af et fælles regnskabskontor, som han i øvrigt er tilhænger af, men ikke selv ønsker at benytte, da Balle har en regnskabsuddannet kordegn og derfor ikke ser nødvendigheden i at indgå i en større sammenhæng.

Arne Mundbjerg: MR har brug for en aktiv medspiller som er inde i tallene. Der er forskel på om der sidder flere med forskellige kvalifikationer eller én der sidder alene. Synes kordegnene i Gødvad er kompetente til opgaven.

BB: Det er godt med en regnskabsuddannet, der har taget kordegneuddannelsen.

Else: Vi har en kordegneuddannet til at lave registreringsopgaver og regnskabsuddannet med kordegneuddannelsen til regnskab.

HEC: Ingen faggrupper skal hænges ud, men på budgetsamråd, er der ytringsfrihed og kordegnene er velkommen til at stille spørgsmål på mødet for at indgå i en konstruktiv dialog. Det er vigtigt, at der er plads til at drøfte forskellige emner og der skal gerne foregå en åben debat – også på selve mødet, så det undgås at der kommer uheldige gnidninger, der senere bryder ud.

Tom Ebbe: Pensionsproblem for tjenestemænd ligger latent i Kirkeministeriet. Tom forslår at give ventepenge og afvikle dem.

Tom Ebbe: Ang. omtale af MR's bankforhold her i efteråret: 5 systemiske banker, der kan bruges. Disse banker kan og skal bruges – andre kan der ikke være sikkerhed for at bruge. Tom Ebbe gjorde rede for Balle MR's holdning til brug af Danske Bank – de har ikke overvejelser om ikke at kunne bruge den lokale afdeling.

Aftenen sluttede med sangen: Du som har tændt millioner af stjerner.

Tak for i aften.